

Vrijdag: Zult u uw leven voor Mij geven?

De reactie van Petrus op Jezus' woorden van gisteren ken je: 'Ik zal mijn leven voor U geven'. Je kent ook de afloop. In plaats van te sterven met Jezus, verloochent Petrus Zijn Meester. (Zie week 6, vrijdag). Nu, tijdens de paasmaaltijd, voorzegt de Heere al dat dit gaat gebeuren. Wat kende Petrus zijn eigen hart en zwakheid slecht!

LEZEN: Joh. 13: 33-38; 1 Kor. 10: 1-13

VRAAG: Ben jij ook weleens teleurgesteld in jezelf als het gaat over het volgen van Jezus? Wanneer en wat deed je met die teleurstelling?

LIED: [Ik bouw op U](#)

Zaterdag: Ik ga heen om een plaats voor U gereed te maken

Het hart van de discipelen is in beroering nu Jezus openlijk vertelt dat Hij bij hen vandaan gaat. Ze raken ervan in de war en worden erdoor verontrust. Wat rijk dat de Heere dit doorziet en ze wijst op het huis van Zijn Vader waar veel woningen zijn. Hij gaat heen om daar een plaats voor Zijn discipelen te bereiden. En dan komt Hij terug om Zijn discipelen op te halen. Later, onderweg naar Gethsemané komt de Heere Jezus is Zijn hogepriesterlijk gebed hierop terug. Hij heeft plaats bereid. Wat een houvast en wat een troost!

LEZEN: Joh. 14: 1-3; Joh. 17:24 en HC vraag en antwoord 1

VRAAG: Breng eens onder woorden wat de Heere Jezus bedoelt als Hij zegt dat Hij een plaats gereed gaat maken.

LIED: [Een toekomst vol van hoop.](#)

Bijbelleesrooster week 2



Zondag:

Ik ben de opstanding en het leven

Het laatste en het meest indrukwekkende wonder dat de Heere Jezus heeft gedaan is de opwekking van Zijn vriend Lazarus uit de dood. Het wijst vooruit naar Zijn eigen opstanding. Het bijzondere aan het begin van deze geschiedenis is dat de Heere Jezus niet direct naar Bethanië gaat als Hij hoort dat Lazarus ziek is. Hij gaat pas als Lazarus al enkele dagen overleden is. De reden? (...opdat u gelooft ... vers 15). Hij doet alles om het geloof van de discipelen te verdiepen.

LEZEN: Joh. 11: 1-27

VRAAG: Hoe ga jij om met situaties waarin je moet wachten op de Heere en Zijn uitkomsten?

LIED: Psalm 27: 7

Maandag: Als u gelooft zult u de heerlijkheid zien

Gisteren lazen we al (vers 14) dat de Heere Jezus wacht om naar Bethanië te gaan, opdat het geloof van de discipelen zal toenemen als ze getuige zijn van de opstanding van Lazarus uit de dood. Vlak voor de opwekking van Lazarus herhaalt de Heere Jezus deze reden, nu tegen Martha, de zus van Lazarus. Heb ik u niet gezegd dat u, als u gelooft, de heerlijkheid van God zult zien? (vers 40)

LEZEN: Joh. 11: 28-46

VRAAG: Wij willen altijd liever eerst zien en dan geloven, maar de Heere Jezus draait het hier om: geloven en dan zien.

Geloven doen we op grond van wat Hij zegt. Herken je dit?

LIED: Psalm 111: 2 en 3

Dinsdag: Ik zeg u dat één van u Mij zal verraden

Het is donderdagavond, de dag voor Zijn kruisiging. De Heere Jezus viert samen met Zijn discipelen de paasmaaltijd. Bij binnenkomst vindt eerst de voetwassing door de Heere Jezus plaats. Eerbiedig gezegd: daarmee is de toon gezet. Voordat nu het laatste onderwijs begint, ontmaskert Jezus eerst Judas. Dit raakt de Heere Jezus diep (vers 21). Het gedrag van Judas heeft zo op dat van de andere discipelen geleken, dat Zijn andere leerlingen niet eens direct begrijpen dat Judas de verrader is.

LEZEN: Joh. 13: 18-30

VRAAG: Wat leert het jou dat in vers 21 staat dat de Heere Jezus 'ontroerd in de geest' raak op het moment dat Hij gaat zeggen dat één van de discipelen Hem gaat verraden?

LIED: Psalm 32: 5

Woensdag: De Vader en de Zoon verheerlijkt

Wanneer Judas de zaal heeft verlaten opent de Heere Jezus Zijn hele hart voor de andere discipelen. Centraal staat het woord 'verheerlijken'. Zowel God de Vader als God de Zoon zal verheerlijkt worden in wat de komende dagen zal gaan gebeuren. Het is alsof Hij zegt: 'Morgen zal een gebeurtenis plaats hebben die, hoe smartelijk ook voor u die Mij liefhebt in werkelijkheid zowel voor Mij als voor Mijn Vader verheerlijkend is'. Paulus schrijft later niet voor niets: 'Maar ik zal mij volstrekt niet beroemen op iets anders dan op het kruis van onze Heere Jezus Christus (Gal. 6: 14a).

LEZEN: Joh. 13: 31-32 en Joh. 12: 26-30

VRAAG: Hoe brengt het kruis heerlijkheid aan de Vader en Zoon?

LIED: [U, heilig Godslam, loven wij](#)

Donderdag: Heb elkaar lief!

Onmiddellijk na de aankondiging dat Hij Zijn discipelen spoedig zal verlaten geeft Jezus het gebod van de liefde. 'Heb elkaar lief!' Jezus noemt het een nieuw gebod, omdat het 'oude' gebod van naastenliefde een nog hogere plaats moet gaan innemen nu de Heere Jezus op het punt staat Zijn leven te geven. Onze liefde en bewogenheid met anderen moet zichtbaar worden in heel ons doen en laten. 'De zaak van Christus op aarde zou veel meer bloeien dan nu als deze eenvoudige wet meer in ere werd gehouden' (J.C. Ryle).

LEZEN: J Joh. 13: 33-35 en 1 Joh. 4: 7-21oh. 6: 29-58

VRAAG: Ryle: 'van al de geboden van onze Meester is er geen waarover zoveel gesproken is en dat zo weinig gehoorzaamd wordt'. Hoe ga jij om met dit gebod van je Meester?

LIED: Psalm 133: 1 en 3