

Vrijdag: Heb lief zoals Ik heb liefgehad

Vorige week donderdag lazen we dat de Heere Jezus direct bij het begin van Zijn afscheidstoespraak Zijn leerlingen het gebod van de liefde geeft. Nu, onderweg naar Gethsemané herhaalt Hij dit. 'Hij wil dat wij weten zullen dat we over de liefde nooit te hoog kunnen denken, er nooit te veel gewicht aan kunnen hechten, nooit te veel kunnen doen om haar te beoefenen. Waarheden die onze Meester nodig acht door herhaling ons in te prenten, moeten noodzakelijk van het hoogste gewicht zijn.

LEZEN: Joh. 15: 9-17

VRAAG: Heb jij het ook nodig om telkens weer gewezen te worden op het gebod van de liefde?

LIED: [Mag ik jou tot zegen zijn](#)

Zaterdag: Ze hebben Mij gehaat en zullen u haten

Vlak voor Zijn gevangenneming wijst de Heere Jezus Zijn leerlingen erop dat de wereld Hem haat en daarom ook Zijn volgelingen zal haten. Blijkbaar moeten wij er niet verbaasd over zijn als de wereld ons haat. Het is belangrijk daarbij ook vers 25 in de gaten te houden. Jezus laat blijken dat de haat van de Joden tegen Hem zonder reden is en vervulling van de Schrift (onder andere Psalm 69)

LEZEN: Joh. 15: 18-25 en Psalm 69: 20-22

VRAAG: Hoe zou het komen dat je wellicht geen haat ondervindt?

LIED: [Ruwe stormen mogen woeden](#)

Bijbelleesrooster week 3

Zondag:

Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven



Tijdens de eerste week van deze serie zijn we al vier IK BEN- uitspraken van de Heere Jezus tegengekomen. In de afscheidstoespraak van de Heere Jezus vinden we er nog twee. Vandaag lezen we er één als Jezus zegt: 'Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven'. Ook deze uitspraak wijst, net als de andere uitspraken op de Godheid van Jezus. Hij is de enige Weg tot de Vader, de enige Weg tot de zaligheid. Hij is de Waarheid in het bekendmaken van de ware God en in het vervullen van de prediking in het Oude Testament. Hij is het Leven, heeft het leven in Zichzelf en kan eeuwig leven aan wie in Hem gelooft.

LEZEN: Joh. 14: 5-10 en Ex. 3: 14

VRAAG: Welke troost geeft het jou dat Jezus de Weg, de Waarheid en het Leven is?

LIED: [Heer u bent mijn leven.](#)

Maandag: Als u iets zult vragen in Mijn naam

Vandaag lezen we over de tere zorg van de Heere Jezus voor de zwakheid van Zijn leerlingen. Hij beurt ze op met drie beloften voor de tijd dat Hij niet meer op aarde zal zijn. Allereerst geeft Hij een belofte over de werken die ze mogen doen (vs. 12). Daarna geeft Hij de belofte over de dingen die ze door het gebed kunnen verkrijgen (vs. 13-14). Morgen lezen we de derde belofte dat de Vader een andere Trooster zal geven. In Jezus' naam mogen we God bidden voor die dingen die werkelijk goed voor onze ziel zijn. En dan belooft Jezus hier dat we er niet aan hoeven twifelen dat Hij het ons geven zal.

LEZEN: Joh. 14: 11-14 en Rom. 26-28

VRAAG: Heb jij een biddend leven? Waarom wel of waarom niet?

LIED: Psalm 5: 1, 2 en 3

Dinsdag: Ik zal u niet als wezen achterlaten

Gisteren hebben we gemerkt dat Jezus in Zijn afscheidstoespraak zorg besteedt aan de zwakheid van Zijn discipelen. We hebben gelezen over de belofte dat ze de werken die Christus deed, ook zullen doen (Joh. 14: 12). Als tweede belooft Jezus dat Hij zal doen wat ze vragen in Zijn Naam, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt wordt (vs. 13-14). Vandaag lezen we de derde belofte: de Vader zal ze een andere Trooster geven, namelijk de Geest van de Waarheid. Hier wordt de Heilige Geest aan Zijn kerk beloofd om bij hen te wonen totdat Christus terugkomt.

LEZEN: Joh. 14: 15-26 en 1 Kor. 3: 16-17

VRAAG: Hoe ervaar jij het werk van de Heilige Geest in jouw leven?

LIED: Psalm 119: 3 en 9

Woensdag: Mijn vrede geef ik u

Hoofdstuk 14 eindigt met de machtige toezegging van Jezus dat Hij Zijn vrede aan Zijn leerlingen zal geven. Bij Christus gaat het niet om het geven van welvaart, gezondheid, voorspoed of aanzien. Nee, Hij geeft vrede! Vrede, dat betekent een harmonieuze verhouding met God en op basis daarvan harmonie in ons leven. Vrede in je hart mag je van Hem ontvangen als vrucht op de vergeving van zonden en de verzoening met God. Daarom is het Zijn vrede. Want Hij is de Zaligmaker. Deze vrede zal Hij binnen 24 uur gaan verwerven op Golgotha.

LEZEN: Joh. 14: 27-30 en Filip. 4: 6 en 7

VRAAG: Ken je de vrede waar de Heere Jezus het hier over heeft in | je eigen hart? Waarin uit zich dat?

LIED: Psalm 4: 4

Donderdag: Ik ben de ware wijnstok

Tot nu toe heeft Jezus Zijn afscheidstoespraak tijdens de paasmaaltijd in de Opperzaal gehouden. Nu gaat Hij samen met de elf discipelen op weg naar Gethsemané. De rest van Zijn afscheidstoespraak spreekt Hij al lopend uit. Bijzonder dat al die tijd geen van Zijn discipelen Hem in de rede valt. Onderweg doet Hij Zijn laatste IK BEN uitspraak: Ik ben de Ware Wijnstok. 'Wat een innig beeld laat dat zien tussen de Zoon en de Vader. Maar ook tussen de Zoon en Zijn volgelingen. De wijnstok is immers het hele geheim van het leven, de kracht, de bloei, de schoonheid en vruchtbaarheid van de rank. Gescheiden van de stam heeft de rank geen leven meer in zichzelf (J.C. Ryle)'.

LEZEN: Joh. 14: 31 – Joh. 15: 11

VRAAG: Herken je vruchten in je eigen leven of in het leven van anderen?

LIED: [Laat m' in U blijven groeien, bloeien](#)